



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1068

03.09.2023 (134)

Ηγεσία μεταξύ εθνικής κοινότητας και ελιτισμού

από τον Michael Kühnen

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Πίσω από τα επιτεύγματα και τα λάθη του πολιτικού άνδρα, πίσω από τη θέση του Φύρερ σε όλες τις πτυχές της, που θα συζητηθούν αργότερα, βρίσκεται ο άνθρωπος Αδόλφος Χίτλερ: ένας άνθρωπος που, όπως όλοι μας, γνώρισε και βίωσε χαρά και λύπη, ενθουσιασμό και τραγωδία, ελπίδα και απελπισία. Ένας άνθρωπος που ήταν ανειδίκευτος εργάτης, που δεν είχε ολοκληρωμένη εκπαίδευση και που έκανε το καθήκον του ως ανώνυμος στρατιώτης στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας άνθρωπος που πήρε δύναμη και αποφασιστικότητα από την τραγωδία της ήττας της Γερμανίας για να γίνει πολιτικός και να ανατρέψει τη μοίρα της Γερμανίας!

Τίποτα δεν φαινόταν να τον βοηθάει, τίποτα δεν μπορούσε να τον βοηθήσει: Δεν είχε χρήματα, δεν είχε θέση στον κόσμο, δεν είχε φίλους με επιρροή και κανένα σημαντικό πολιτικό κίνημα πίσω του. Έγινε ο ηγέτης μιας χούφτας ανθρώπων από τους οποίους σχημάτισε το NSDAP και άρχισε να κατακτά την καρδιά του λαού του. Αυτός ο αγώνας διήρκεσε 13 χρόνια και ο ανώνυμος άνδρας είχε γίνει Καγκελάριος της Γερμανίας, 6 χρόνια αργότερα ήταν αναμφισβήτητα Ο ΗΓΕΤΗΣ του λαού του και ο δημιουργός μιας Μεγάλης Γερμανικής Αυτοκρατορίας, που έφερε στην πατρίδα εκατομμύρια Volksgenossen, από τα άλλοτε χωρισμένα εδάφη, που είχε ξεπεράσει τη Δικτατορία των Βερσαλλιών και γύρω από την

οποία περιστρεφόταν όλη η ευρωπαϊκή πολιτική. Και πάλι τρία χρόνια αργότερα ήταν ο ηγεμόνας μιας ενωμένης Ευρώπης- από τα Πυρηναία μέχρι τον Καύκασο, από το Βόρειο Ακρωτήριο μέχρι τα αιγυπτιακά σύνορα, η εξουσία του επεκτεινόταν, ο λόγος του και μόνο ίσχυε. Στα λίγα χρόνια που του απέμειναν για να ζήσει, όμως, σχεδόν ολόκληρος ο κόσμος συνωμότησε, τμήματα του κόσμου τέθηκαν σε κίνηση, μόνο και μόνο για να ανατρέψουν και να καταστρέψουν αυτόν τον έναν άνθρωπο. Το πέτυχε με τίμημα την καταστροφή της Ευρώπης και της παγκόσμιας θέσης της, με τίμημα εκατομμύρια νεκρούς που θυσιάστηκαν μόνο και μόνο επειδή οι δυνάμεις του παρασκηνίου που κυριαρχούσαν σε αυτόν τον κόσμο πίστευαν ότι δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτόν τον άνθρωπο. Έπρεπε να πεθάνει και να πέσει - με οποιοδήποτε τίμημα!

Αλλά το πνεύμα του ζει, οι ιδέες του διαδίδονται και κερδίζουν τους νέους - πολύ πέρα από τα εδάφη που κάποτε κυβερνούσε στρατιωτικά: οι κληρονόμοι και οι οπαδοί του συγκεντρώνονται, εκτός από την Ευρώπη, στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, στη Νότια Αφρική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, παντού όπου ζουν λευκοί άνθρωποι- αλλά και στην Αραβία και την Ασία τον σέβονται και τον θαυμάζουν πολλοί. Ως νεκρός, ο λόγος του φτάνει πιο μακριά απ' ό,τι ακόμη και στις μέρες της μεγαλύτερης δυνάμεις του! Τι άνθρωπος! Τι άνθρωπος!!! Ναι - τι είδους άνθρωπος; Τι τον έκανε ικανό, τι ήταν ιδιαίτερο σε αυτόν; Ποιος ήταν ο άνθρωπος Αδόλφος Χίτλερ;

Οι αναμνήσεις του παιδικού του φίλου Kubitzek, που τον γνώρισε όταν ξεκίνησε η βιεννέζικη δυστυχία του και μοιράστηκε αυτά τα χρόνια, είναι αυτές που μας δείχνουν τον άνθρωπο και τη διαμόρφωση ενός χαρακτήρα αρκετά ισχυρού για να αλλάξει τον κόσμο. Δεν ήταν η επιθυμία για εξουσία που οδηγούσε αυτόν τον άνθρωπο, δεν ήταν η προσωπική φιλοδοξία, αλλά η επίγνωση μιας ακατανίκητης αποστολής, ενός καθήκοντος του πεπρωμένου που ήταν ισχυρότερο από τους περιορισμούς που του επέβαλε η καταγωγή, η μόρφωση και ο πλούτος του, που τον γέμιζε.

Αυτή την υπερπροσωπική δύναμη την ένωσε πρώτα ο φίλος του και αργότερα ολόκληρο το έθνος του και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Από μόνος του, ο Αδόλφος Χίτλερ πρόσθεσε μια ακλόνητη θέληση σε ένα άγρυπνο μυαλό που όλο και περισσότερο αποκτούσε ιδιοφυή χαρακτηριστικά, αλλά πάνω απ' όλα τη στάση του απέναντι στη ζωή ως καλλιτέχνη, μια αισθητική αντίληψη του κόσμου και της ζωής.

Χωρίς αυτή την αυτογνωσία του καλλιτέχνη, ο άνθρωπος Αδόλφος Χίτλερ δεν μπορεί να γίνει κατανοητός! Μέσα του κατοικούσε ένας δημιουργικός δαίμονας, του οποίου η τεράστια ενέργεια και το πάθος μπορούσαν να τιθασευτούν μόνο από ένα ιδιοφυές μυαλό, μια θέληση από ατσάλι, και το οποίο συνοδευόταν από τη βαθιά αισθητή λαχτάρα του καλλιτέχνη για ομορφιά, για αρμονία, για

ελευθερία και μεγαλείο. Ως αρχιμάστορας που σχεδίαζε για αιώνες, ως ανανεωτής των Άριων προηγμένων πολιτισμών, ως δημιουργός μιας τάξης ζωής στην οποία τα ανθρώπινα όντα θα έπρεπε και πάλι να είναι πραγματικά εικόνες ενός Θεού και τέλειες προσωπικότητες - έτσι αισθανόταν ο Αδόλφος Χίτλερ, αυτός ήταν ο πραγματικός στόχος του αγώνα του, αυτή είναι η κληρονομιά του για εμάς - η κληρονομιά του ανθρώπου που ήταν Ο ΗΓΕΤΗΣ!

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ

Χωρίς να εξαντλείται η σημασία τους, μπορεί κανείς σίγουρα να ερμηνεύσει το Τρίτο Ράιχ ως μια από τις μεγάλες αυτοκρατορίες που χτίστηκαν πάνω στην κατάκτηση και τον Αδόλφο Χίτλερ ως ίσως τον τελευταίο από τους ευφυείς και ακαταμάχητους ινδοευρωπαϊούς κατακτητές, των οποίων οι σημαντικότεροι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Καίσαρας και ο Ναπολέων, ο Καίσαρας και ο Ναπολέων, αλλά στους οποίους ιστορικά ανήκουν οι ηγέτες των αριακών, προϊστορικών κατακτητικών εκστρατειών, βαθιά μέσα στην Ασία, καθώς και οι δούκες της γερμανικής μεταναστευτικής περιόδου, οι Ισπανοί και Πορτογάλοι κατακτητές και οι δημιουργοί και μαχητές των άλλων ευρωπαϊκών αποικιακών αυτοκρατοριών!

Μετά την κατάρρευση της εξουσίας των μεσαιωνικών γερμανορωμαίων αυτοκρατόρων της Πρώτης Αυτοκρατορίας, τέτοιες μορφές είχαν γίνει σπάνιες στη γερμανική ιστορία: οι γερμανικοί πόλεμοι ήταν αδελφοκτόνοι πόλεμοι ή απελπισμένες άμυνες ενάντια σε ξένες επιθέσεις. Με τον Αδόλφο Χίτλερ, ο γερμανικός λαός ξαναβρήκε τη δύναμη και τη νεότητά του - μια πληθωρική νεανική δύναμη, όπως εκτονώθηκε ξανά και ξανά στην ιστορία της δημιουργικής και μακρόπνοης, κοσμογονικής φυλής μας στην επέκταση. Κατακτώντας νέα εδάφη με το σπαθί στο χέρι, αναζητώντας νέα σύνορα, γονιμοποιώντας τους πολιτισμούς - τα ίχνη αυτών των μεταναστεύσεων και κατακτήσεων των Αρίων βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Από αυτή την άποψη, το Τρίτο Ράιχ του κατακτητή Αδόλφου Χίτλερ είναι μόνο ένα μικρό μέρος αυτής της πολεμικής αλλά πολιτιστικά δημιουργικής ιστορίας της φυλής μας, η οποία δεν αναγνώρισε ποτέ σύνορα και επιδιώκει να κατακτήσει τους ουρανούς! Παραδεχόμαστε, λοιπόν, ότι ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε τον πόλεμο, τον εξαπέλυσε αλόγιστα ή και τον προκάλεσε;

Όχι, γιατί δεν ήθελε ποτέ αυτόν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο - δεν ήθελε να κάνει πόλεμο εναντίον της Δύσης, ούτε εναντίον της Γαλλίας, ούτε εναντίον των ΗΠΑ και κυρίως όχι εναντίον της Αγγλίας, την οποία αγαπούσε και της οποίας την αυτοκρατορία θαύμαζε και ήθελε να διατηρήσει, αλλά όχι να καταστρέψει. Αυτός ο πόλεμος προς τη Δύση του επιβλήθηκε από τις δυνάμεις του πλουτοκρατικού-σιωνιστικού παρασκηνίου που κυριαρχούν στη σύγχρονη δυτική πολιτική. Ο Αδόλφος Χίτλερ δεν ήθελε καν πόλεμο με την Πολωνία, με την οποία

προσπαθούσε να έρθει σε συμφωνία ξανά και ξανά για μεγάλο χρονικό διάστημα, την οποία ήθελε πρώτα να κερδίσει ως σύμμαχο εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε πραγματικά μόνο ΕΝΑ πόλεμο - αυτόν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης! Με αυτόν τον πόλεμο, ο κόσμος επρόκειτο να απαλλαγεί από τη μάστιγα του μπολσεβικισμού και να κερδηθεί νέος ζωτικός χώρος για τον γερμανικό λαό.

Σε αυτό το σημείο ο ηγέτης διαφέρει σαφέστερα από τον άλλο μεγάλο κατακτητή με τον οποίο τόσο συχνά συγκρίνεται, διότι οι ζωές τους έχουν εκπληκτικούς παραλληλισμούς: Ναπολέον! Ο Ναπολέον, όπως και ο Χίτλερ, δεν ήθελε πόλεμο με την Αγγλία - το αν ήθελε πραγματικά πόλεμο με τη Ρωσία μένει να το δούμε (πολλοί ιστορικοί το βλέπουν μόνο ως μια απελπισμένη προσπάθεια να κάνει την Αγγλία πρόθυμη να κάνει ειρήνη, νικώντας την τελευταία ευρωπαϊκή δύναμη στην οποία η Αγγλία μπορούσε ακόμη να ελπίζει και προωθώντας την στα σύνορα της μακρινής αυτοκρατορίας). Σε κάθε περίπτωση, αυτός ο ρωσικός πόλεμος δεν ήταν μια παθιασμένη υπόθεση της καρδιάς για τον Ναπολέοντα, ο οποίος ήθελε μόνο τους ηπειρωτικοευρωπαϊκούς πολέμους για να δημιουργήσει μια νέα "ρωμαϊκή" αυτοκρατορία, υπό τον νέο Καίσαρα της δυναστείας των Βοναπάρτων.

Οι κατακτήσεις της αυτοκρατορικής Γαλλίας ήταν επίσης η έκρηξη δύναμης ενός αναζωογονημένου και ενθουσιώδους λαού, αλλά δεν εξυπηρετούσαν τις πραγματικές ανάγκες της ζωής αυτού του λαού, αλλά τη φιλοδοξία και τη λαχτάρα για ιστορικό μεγαλείο του κατακτητή αυτοκράτορά του.

Παρ' όλες τις εξωτερικές ομοιότητες στο βιογραφικό τους, η σύγκριση με τον Ναπολέοντα είναι μάλλον παραπλανητική. Η σύγκριση με τον Καίσαρα δεν οδηγεί επίσης πουθενά, επειδή το έργο του διήρκεσε με όρους πολιτικής εξουσίας. Η πιο αποκαλυπτική σύγκριση είναι με τον Μέγα Αλέξανδρο:

Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια δημιούργησε με τις κατακτήσεις του μια τεράστια αυτοκρατορία, η οποία διαλύθηκε αμέσως μετά το θάνατό του, αλλά μαζί της είχε διαδώσει έναν πολιτισμό, μια στάση ζωής - τον ελληνισμό - που επρόκειτο να διαμορφώσει τα εδάφη που κατέκτησε ο Αλέξανδρος για τους επόμενους αιώνες.

Ο Αδόλφος Χίτλερ, ως ηγέτης του γερμανικού λαού, ήθελε να κατακτήσει μια θέση παγκόσμιας ισχύος για τον ίδιο και να εξασφαλίσει το μέλλον του για όλους τους αιώνες. Για το σκοπό αυτό, είχε καθορίσει την εθνικοσοσιαλιστική κοσμοθεωρία, η οποία ήταν να κάνει το λαό μας ισχυρό και ώριμο για τη νεοαποκτηθείσα εξουσία.

Επομένως, σύμφωνα με τη θέλησή του, αυτός ο εθνικοσοσιαλισμός δεν επρόκειτο να γίνει εξαγωγικό προϊόν, διότι δεν ήταν άλλοι λαοί που θα γίνονταν ισχυρότεροι χάρη σε αυτή τη νέα, μαχητική στάση ζωής και πρόβλεψης, αλλά μόνο οι

Γερμανοί. Και έτσι οι γερμανικοί στρατοί του νέου ινδοευρωπαϊού κατακτητή βάδισαν μπροστά - εναντίον των χωρών που βιάστηκαν άσκοπα σε αυτόν τον πόλεμο από τους καπιταλιστές πολεμοκάπηλους και εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία θα γινόταν η γερμανική Ινδία. Αυτοί οι στρατοί βάδισαν στο όνομα του εθνικοσοσιαλισμού, και στο απόγειο της δύναμής του η διαταγή του κατακτητή εφαρμόστηκε στη Νορβηγία και τη Δανία, στο Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γαλλία, στην Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Τσεχία και τη Σλοβακία, ανάμεσα στους λαούς της πρώην Γιουγκοσλαβίας, στην Αλβανία και την Ελλάδα, στην Ιταλία και τη Βόρεια Αφρική μέχρι τα αιγυπτιακά σύνορα, και στην απεραντοσύνη της Ρωσίας μέχρι τον Καύκασο και στις πύλες της Μόσχας. Η Ισπανία και η Φινλανδία, οι λαοί της Αραβίας, της Περσίας και της Τουρκίας, οι καταπιεσμένοι λαοί της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η εχθρική προς την Αγγλία Ιρλανδία, οι λαοί της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής που υποφέρουν από την αμερικανοαμερικανική μας εκμετάλλευση ήλπιζαν κρυφά στη νίκη του, η περήφανη Ιαπωνία και οι ασιατικοί της σύμμαχοι στάθηκαν στο σιδερένιο μέτωπο μαζί του.

Ο Φύρερ οδήγησε τον γερμανικό λαό σε τέτοια ύψη! Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε αυτό, μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό!

Η πτώση ήταν βαθιά επειδή η θέση στην οποία είχε φτάσει ήταν τόσο υψηλή. Τίποτα δεν απέμεινε από αυτή την ένδοξη αυτοκρατορία. Όπως τόσο συχνά στην ιστορία, η μοίρα ξεγέλασε τους ήρωες και τους εκτελεστές της:

Το αποτέλεσμα της κατακτητικής εκστρατείας του Φύρερ μας δεν ήταν η μόνιμα εξασφαλισμένη θέση παγκόσμιας ισχύος του γερμανικού έθνους, στη βάση της εθνικοσοσιαλιστικής κοσμοθεωρίας, αλλά η εξάπλωση αυτής της εθνικοσοσιαλιστικής κοσμοθεωρίας σε όλο τον κόσμο: Ό,τι δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν μόνιμα τα γερμανικά όπλα, η ιδέα θα το ανακτήσει και θα το προσθέσει, και έτσι θα εγκαθιδρύσει μια νέα παγκόσμια τάξη ελεύθερων, υπερήφανων και συνειδητοποιημένων ως προς το είδος λαών!

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΉΡΩΑΣ

Τίποτα δεν είναι πιο παράλογο από την κατηγορία ότι εθνικοσοσιαλισμός σημαίνει πόλεμος ή ότι οι εθνικοσοσιαλιστές ήθελαν πόλεμο:

Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι μια βιολογική κοσμοθεωρία και η πάλη και η επιλογή ανήκουν στους θεμελιώδεις νόμους της φύσης, τους οποίους κανένας αστικός πασιφισμός δεν μπορεί να αναστείλει και οι οποίοι εφαρμόζονται και στη ζωή των λαών. Η διατήρηση και η ανάπτυξη των ειδών δεν εξασφαλίζονται με το να μην κάνουμε τίποτα- οι ευκαιρίες επιβίωσης και ανάπτυξης ενός λαού δεν πέφτουν

από τον ουρανό, αλλά πρέπει να παλέψουμε γι' αυτές. Γι' αυτό ο εθνικοσοσιαλισμός είναι μια μαχητική κοσμοθεωρία και διαμορφώνει ηρωικούς ανθρώπους που ως αγωνιστές και πολιτικοί στρατιώτες θα είναι οι φορείς του αγώνα του λαού μας για τη ζωή!

Αλλά ο αγώνας και ο πόλεμος δεν είναι το ίδιο πράγμα: όπως όλα τα άλλα, ο αγώνας εξυπηρετεί αποκλειστικά τη διατήρηση και την ανάπτυξη του είδους του λαού μας και αποκλείει οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο σε αυτόν τον στόχο! Εδώ και πολύ καιρό, όμως, ο πόλεμος έχει εκφυλιστεί σε τεχνική μαζική δολοφονία, δεν προωθεί πλέον την επιλογή των καλύτερων, αλλά θέτει σε κίνηση μια αντι-επιλογή που καταβροχθίζει πρώτα τους πιο γενναίους, τους πιο μαχητικούς και βιαστικούς και αφήνει τους πιο δειλούς, τους κοπανατζήδες και τις μάζες των ανθρώπων. Ο γερμανικός λαός είναι επίσης τόσο εκφυλισμένος σήμερα, επειδή δύο παγκόσμιοι πόλεμοι εξόντωσαν τους καλύτερους του λαού μας. Αν όλα αυτά ισχύουν γενικά για τους σύγχρονους πολέμους, η ατομική βόμβα καθιστά αδύνατο, τουλάχιστον στην Ευρώπη, να σκεφτούμε να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη και την ανάπτυξη του λαού μας με πολέμους. Η πάλη των όπλων δίνει τη θέση της στην πάλη των ιδεών: Ο εθνικοσοσιαλισμός δεν θα οικοδομήσει την τάξη του πάνω στα κανόνια του γερμανικού έθνους και την εμβέλειά τους, αλλά θα κερδίσει τους ευρωπαϊκούς λαούς για τον εαυτό του!

Αλλά αν εμείς ως Γερμανοί είμαστε υπερήφανοι για τον ηγέτη μας Αδόλφο Χίτλερ - ακόμη και για τον κατακτητή Αδόλφο Χίτλερ - τότε αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να επαναλάβουμε τον πόλεμο που έπρεπε να διεξαχθεί. Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση για κάτι τέτοιο - αυτό δεν θα ήταν μια προώθηση, αλλά μια τρομερή διακινδύνευση, της ζωής του λαού μας. Θέλουν όμως οι Γάλλοι, που τιμούν τον Ναπολέοντα ως εθνικό τους ήρωα, να επαναλάβουν τους πολέμους του; Όχι - τιμούν τον άνθρωπο που οδήγησε τη Γαλλία στο απόγειο της δύναμης και της δόξας της! Στους εθνικούς του ήρωες, ένα έθνος ξαναβρίσκει τον εαυτό του και στους μεγάλους του άνδρες τιμά τη δική του δύναμη και μεγαλοσύνη, αναπτύσσει μια υγιή υπερηφάνεια, μια αίσθηση τιμής, μεγαλείου και δόξας, που οδηγεί στην πηγή δύναμης της δικής του ιστορίας και αντλεί από αυτήν ενέργεια για τη διαμόρφωση του παρόντος και την κατάκτηση του μέλλοντος. Ο γερμανικός λαός είναι επίσης τόσο καταθλιπτικός, χωρίς αίσθημα τιμής και υπερηφάνειας, τόσο συντετριμμένος στη ζωτικότητα του, επειδή έχει αποκοπεί από την πηγή δύναμης της δικής του ιστορίας. Μπορεί να τα ανακτήσει όλα αυτά μόνο αν βρει το δρόμο του πίσω σε αυτή την ιστορία, αν αναγνωρίσει τον εαυτό του στους μεγάλους άνδρες του και αν συνειδητοποιήσει ξανά το μεγαλείο και τη δύναμη του παρελθόντος του. Από αυτή την άποψη, ο Αδόλφος Χίτλερ είναι ο "Γερμανός Ναπολέων", ο εθνικός ήρωας του γερμανικού λαού, που τον οδήγησε στην υψηλότερη κορυφή της ισχύος, της δόξας και της δύναμης. Και εξίσου λίγο με την ενδεχόμενη ήττα του Ναπολέοντα, η αποτυχία του Αδόλφου Χίτλερ στην πολιτική της εξουσίας θα εμποδίσει έναν τέτοιο άνθρωπο να γίνει μύθος.

Οι εθνικοσοσιαλιστές της Γερμανίας προωθούν αυτή την εξέλιξη: ποτέ, ούτε καν στις πιο σκοτεινές μέρες της αναταραχής και της υποβάθμισης, δεν ταλαντεύτηκαν στην πίστη τους στον Φύρερ- μόνο αυτός είναι πραγματικά εθνικοσοσιαλιστής που σέβεται και τιμά τον Αδόλφο Χίτλερ ως εθνικό ήρωα!

Βεβαίως, είμαστε περισσότερο προσηλωμένοι στην ιδέα παρά σε ένα πρόσωπο, ακόμη και αν πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσωπικότητα στην ιστορία του λαού μας, αλλά το όνομα του Φύρερ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιδέα που διαμόρφωσε αποφασιστικά, την οποία οδήγησε στη νίκη και της οποίας υπήρξε η ενσάρκωση καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής του ζωής! Για άλλη μια φορά θα πρέπει να επισημανθεί: Η προσήλωσή μας στον Φύρερ δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε ή έστω αντιγράφουμε όλα όσα έκανε και είπε ο πολιτικός άνδρας. Ως τέτοιος, ο Αδόλφος Χίτλερ έδρασε στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης πολιτικής αντιπαράθεσης και κάτω από πολύ συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες και, όπως όλοι, μπορούσε να κάνει λάθη. Κάποια από αυτά τα λάθη, στο βαθμό που ήταν καθοριστικά, τα έχω αναλύσει παραπάνω. Δεν είναι ο πολιτικός άνδρας Αδόλφος Χίτλερ που αξίζει την αμέριστη αναγνώρισή μας, αλλά ο μύθος, ο εθνικός ήρωας, ο ολοκληρωτής της ιστορίας μας!

Αυτή η εξέλιξη σε εθνικό ήρωα είναι ασταμάτητη, καμία πολιτική προπαγάνδα των αντιγερμανικών δυνάμεων δεν μπορεί να την εμποδίσει: Ο Ναπολέων, επίσης, υβρίστηκε ως "αιμοσταγές κτήνος" πριν, δεκαετίες αργότερα, βρει την τελευταία του κατοικία στο Παρίσι ως εθνικός ήρωας, μέσα στις επευφημίες του λαού και με αξιοπρεπή τρόπο.

Και έτσι, μια μέρα, τα μνημεία που ακόμα στήνουμε στον Φύρερ μέσα στην καρδιά μας θα κοσμούν τις γερμανικές πόλεις και οι Γερμανοί θα αποδώσουν δικαιοσύνη στον μεγαλύτερο ήρωά τους, του οποίου ο θυσιαστικός θάνατος για τον λαό του, και θα πάρουν δύναμη από τον μύθο που διαμορφώνεται για να ολοκληρώσει την κληρονομιά του!



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHEFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

Der Kampf geht weiter !

Seitung Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung wieder da, sie ist in der hochentwickelten Welt zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Militarität und Massenarbeit, Vorkriegs- und Nachkriegszeit haben nicht auseinander, die Idee der politischen Idee unserer hoch gebildeten Führer Adolf Hitler zu entwickeln.“

Alle Nationalsozialisten sind wieder erweckte Völker- und Kampfbewegungen, welche sich in Europa im Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker. Die Bewegung ist zwar wieder geworden, aber die Größe des Nationalsozialismus ist heute nicht nur primär die in der Vergangenheit.

Die verschiedenen Gruppen ist aber nicht, die Volkstugend - gegen alle weißen Völker (V-) zu kämpfen, keine Bildung und Erziehung, Überforderung und Konzentration.

„Ich“ „legal“ oder „illegal“, als im Wahlkampf oder im Brandanschlag, als im Propagandakampfen, bewaffnet oder auf einem Schiffsfeld, andere Art, jeder Nationalsozialist ist seine Pflicht!“

Hilf Hitler!
Gottwald Laska



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org
#1005 19.06.2022 (133)
NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Παραγγίλατε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικτύπο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.

Molly: Χίτλερ και ο Σπράτλι της Αντράποπύρας (www.proustingtheancient.com/ truth hit). Έχει φέρσει στις 21 σελίδες τώρα, και έχω πολλά να πω να είναι. Η μέλητη του Η' Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απλό και απροσδόκητο πληροφόρηση για ένα πρόγραμμα και βίντεο, αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να τραγουδήσουν. Απομένει λίγο σαν να είναι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόν. Ένα παρόν που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**

Number 174 (202) Founded 1973 April 20, 2022 (132)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware conservatives and social kinemen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and neo-racism.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hilf Hitler!
Gottwald Laska



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!